

Toverdruppels

Geen leven zonder verdriet of pijn... Ook kleine kinderen kennen dat gevoel maar al te goed. De Tranenfee neemt Snuiter mee op haar tocht langs verdrietige vriendjes en zo ontdekt Snuiter dat een klein gebaar een grote troost kan betekenen.

[Lees meer](#)



Boekentip: Kusje erop

Geen oplossing zo veelzijdig als een liefdevol kusje om je beter te voelen. Of het nu van mama, je vriendje, je juf of je broertje is... alles gaat beter na een kusje! Prentenboek vertaald uit het Engels, geschreven door Smriti Prasadam-Halls met illustraties van Sarah Massini.





Wat kan je doen om je beter te voelen?

Soms weet je echt niet meer wat je kan doen om van lastige gevoelens af te komen. Daarom verzamelde Snuiter meer dan 50 manieren die je op zo'n moment kunnen helpen...

[Lees meer](#)



Troostpost

Soms is een beetje magie nodig om verdriet te verzachten... Daarom startte Talismanneke het project "Troostpost van de Tranenfee": kinderen die hun verdriet in een briefje of tekening toevertrouwen aan de Tranenfee, mogen rekenen op gepersonaliseerde troostpost.

[Lees meer](#)

Vraag Troostpost-flyers aan



Talismanneke schenkt boekpakketten aan initiatieven die kinderen begeleiden om zware tegenslagen te verwerken, stuurt gratis troostpakketjes naar verdrietige kinderen, ontwikkelt nieuwe materialen om niet-zo-evidente thema's bespreekbaar te maken en draait helemaal op vrijwillige inzet. Talismanneke is erkend als goed doel:

je steun is een welkome opsteker voor onze werking.

[Kijk hier hoe je ons kan steunen](#)

Copyright © 2018 - Talismanneke, All rights reserved.

info@talismanneke.be

